



'Mijn vader Peter Cox, kunstschilder'

Mijn opa, Gerard Cox sr., behoorde tot de kring rond Jacques van Mourik. Gerard Cox sr. had vijf kinderen. Drie van zijn zonen werden ook kunstschilder, zo ook mijn vader Peter.

Tekst: Peter Cox
Foto's: Lee Tonnaer

Na de lagere school die mijn vader hier in Mook volgde ging hij van 1926-1932 naar het internaat Rolduc in Kerkrade voor voortgezet onderwijs. Hierna volgde hij van 1932-1935 een opleiding aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht Den Bosch.

Na deze opleiding is hij van 1935-1936 als reclamekenaar gaan werken bij Philips in Eindhoven. Daarna werkte hij zelfstandig als kunstschilder en trad hij toe tot de Plasmolense groep van Limburgse schilders waartoe ook zijn vader Gerard sr. en zijn broer Gerard jr. en zijn broer Huub behoorden.

Hij maakte van 1968-1977 gebruik van de zgn. "Contraprestatieregeling". Door deze regeling



steunde de rijksoverheid kunstenaars om zo de Nederlandse kunst te promoten. In ruil hiervoor leverde hij 179 kunstwerken. Later kon hij prima leven van de verkoop van zijn werken.

Landschappen, duinen en boomstudies

Mijn vader beheerste diverse technieken waaronder pastel, pentekeningen, etsen, aquarellen, gouaches, litho's en olieverfschilderijen. Zijn onderwerpen bestonden veelal uit landschappen en duinen (kenners zeggen dat deze tot op heden niet zijn geëvenaard) en boomstudies, soms met surrealistische inslag. Hoewel hij van de natuur hield schilderde hij toch meestal binnen in zijn atelier.

Hij is in totaal driemaal gehuwd. Zijn eerste huwelijk (1932-1936) was met Maria Jacoba Broesthuizen. Met haar had hij een dochter en een zoon, Ardi en Rob. Rob is ook kunstschilder geworden. Beiden zijn inmiddels overleden. Zijn tweede huwelijk (1937-1946) was met Anna De Hollander, mijn moeder. Uit dit huwelijk ben ik op 3 februari 1944 in het toenmalige Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen geboren. In de Tweede Wereldoorlog moesten mijn vader en moeder, omdat ze 'Staatsgevaarlijk' zouden zijn, in opdracht van de Duitsers Den Haag verlaten. Zij vestigden zich in Mook in Villa Gerarda aan de Rijksweg.

Mensen die werken van mijn vader kennen valt het op dat hij zowel signeerde met Toon Cox als met Peter Cox. Dat kwam zo. Mijn vader werd Toon genoemd omdat zijn derde naam Antonius was. Mijn moeder vroeg hem op een

bepaald moment waar die P. toch voor stond bij zijn initialen. Die letter bleek voor Peter te staan. Vanaf toen is hij gaan signeren met Peter Cox. Dit omdat mijn moeder Peter zo'n mooie naam vond. Ze heeft dan ook altijd gezegd dat mocht ze een zoon krijgen hij Peter zou heten. Toch ben ik niet naar mijn vader genoemd; mijn moeder kwam er pas na mijn geboorte achter dat haar man ook Peter heette!

Zijn derde huwelijk van 1950 tot 1985 was met Nollie Bevelander. Met Nollie woonde hij eerst op de camping "Duinrell" in Wassenaar en daarna in een oude boerderij op het landgoed 'de Pan'. Helaas werd deze boerderij in 1959 door brand verwoest en niet meer herbouwd. Na de brand kregen ze een flat in Katwijk. In die tijd exposeerde hij zijn werk in Galerie "De Luwte" aan de boulevard in Katwijk aan Zee.

In de periode 1960-1974 brachten hij en Nollie ook de winters door in hun tweede huis in de Franse Provence, in Mison, vlakbij Sisteron. Daar heb ik hem tijdens een zomervakantie vanuit Italië bezocht samen met mijn moeder (Anna). Na Mison heeft mijn vader zijn laatste jaren in Frankrijk in een caravan gewoond bij de plaats Alla Romana.

De woning in Mison wordt op dit moment nog steeds bewoond door een Cox, nl. mijn neef Huub.

Mijn vader was een innemende man. Hij had graag mensen om zich heen. Bourgondisch zou ik hem ook willen noemen, hij hield van een borreltje en lekker eten.



Peter Johannes Antonius Cox, geboren 5 december 1912 te Mook, overleden 26 juni 1985 te Leiden

De hedendaagse kunstenaars Eva Vermeulen en Gonda van der Zwaag exposeren van 29 november 2020 tot en met 3 januari 2021 in Kunst-LokaalMook.

Dit is gelegen aan de Rijksweg 86 te Mook nabij het Raadhuisplein.

Alle zondagen open van 11.00 – 16.00 uur.